

## Van de voorzitter

Stukje inplakken van Marius

## Agenda

Hebben we items voor een agenda??

## Koninklijke Onderscheiding voor wijkbewoner Piet van Willenswaard



Burgemeester Koos Janssen heeft op vrijdag 24 april jl. een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Piet van Willenswaard. Piet is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

In 1970 verhuisde Piet naar Zeist, naar de Oranje Nassaulaan, precies tegenover de Thomaskerk. Al snel wist de predikant van toen, dominee Vuijst hem te betrekken bij de activiteiten in deze wijkgemeente. Hij vervulde verschillende functies, zoals bezoeker, diaken en ouderling/kerkrentmeester. Meer dan 40 jaar was hij de centrale figuur in deze wijkgemeente.

Ook was Piet ruim 10 jaar lid van de deelnemersraad van het Pensioenfonds Vliegenvoer Personeel van de KLM namens de boordwerktuigbouwkundigen. Als kundig en kritisch lid behartigde hij de belangen van de gepensioneerden.

**Namens de Bewonersvereniging Hoge Dennen, feliciteren wij Piet met deze onderscheiding!**

## Veiligheid in onze wijk

Eén van de aandachtspunten die uit de recent door ons gehouden enquête naar voren kwam, is de veiligheid in onze wijk. Graag zouden wij zien dat de veiligheid in onze wijk iets van ons allen wordt. Wij zijn daarom inmiddels van start gegaan met een grondige

inventarisatie van wat er op dit gebied momenteel al is in onze wijk. Welke buurtinitiatieven zijn er reeds om elkaar op de hoogte te brengen van verdachte situaties, inbraken etc.? Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan whatsapp groepjes, e-mail groepjes, gezamenlijke beveiligingssystemen etc.



### Wilt u ons daarbij helpen?

Heeft u informatie over dit soort activiteiten in uw directe omgeving, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten op email-adres: [info@hogedennen.net](mailto:info@hogedennen.net)

In onze volgende nieuwsbrief komen we uitgebreid op dit onderwerp terug.

**Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!**

## Vernielingen

In de laatste week hebben er een aantal vernielingen plaatsgevonden in de buurt ten zuiden van de Oranje Nassaulaan (Dudok, Graaf Janlaan en Flats Prinses Irenelaan).

Het betrof het gooien van voorwerpen en/of stenen tegen ruiten. De bewoners zijn er uiteraard erg van geschrokken.

Het vermoeden bestaat dat er enkele jeugdigen (vermoeden: tussen 13 en 15 jaar) actief zijn in de wijk Hoge Dennen Kerckebosch die deze vernielingen voor hun rekening nemen. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat, de komende twee weken en misschien indien nodig langer, zal de politie extra surveilleren, bijgestaan door de Zeister Nacht Veiligheidsdienst en mensen van het team Toezicht van de gemeente Zeist. We willen hier natuurlijk snel een einde aan maken. Tijdstippen variëren van 15.00 (net uit school?) tot 23.00 uur.



Ziet u iets verdachts en/of ziet u jongeren daadwerkelijk een steen gooien? Bel dat direct 112. Hebt u aanwijzingen of vermoedens maar is er geen actuele relevante situatie bel dan 0900 8844.

## **Wijk voor de wijk**

### **Burenhulp in Kerckebosch en Hoge Dennen.**

Heeft u hulp nodig, b.v. om naar het ziekenhuis gebracht te worden of er moet een lamp worden opgehangen, of lijkt het u leuk om zelf de vrijwilliger te zijn die zijn/haar burenhulp helpt, neem dan contact op met de coördinator Sera Willemsen, 030-6914829 of [s.willemsen@meanderomnium.nl](mailto:s.willemsen@meanderomnium.nl). Het gaat om eenmalige hulp of hulp voor maximaal 3 maanden en dan niet vaker dan 2x per week. U kunt zelf aangeven welke hulp u wel of niet wilt geven. Voor meer informatie zie : <http://www.meanderomnium.nl/wijk-voor-de-wijk-burenhulp>

Een vraag bij Wijk voor de wijk/Burenhulp is op dit moment:

Bewoners van de A.Paulownaflat krijgen een nieuwe verwarming en daarvoor moet de "bijkeuken" leeg. Een aantal mensen heeft hulp nodig bij het leeghalen van deze bijkeuken en na een paar dagen weer terug plaatsen van de spullen. Wie zou in mei en/of juni hiermee kunnen en willen helpen? U? Neem dan a.u.b. contact op met Sera Willemsen, 030-6914829 of [s.willemsen@meanderomnium.nl](mailto:s.willemsen@meanderomnium.nl).

### **Kennismaken met ZZP-ers in onze wijk**

Graag willen wij ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) die in onze wijk wonen de mogelijkheid bieden om zichzelf voor te stellen. Het is de bedoeling dat vanaf nu in iedere nieuwsbrief twee ZZP-ers aan het woord komen.



**Vindt u het leuk om uzelf voor te stellen en uw naasten buurtbewoners op de hoogte te brengen van uw zakelijke activiteiten?**

Meldt u dan aan via emailadres: : [info@hogedennen.net](mailto:info@hogedennen.net)

**Een goede manier om kennis te maken met deze lokale ondernemers in onze eigen wijk!**

## **Themabijeenkomst "Wijk in ontwikkeling – samen voor de jeugd"**

Twee van onze bestuursleden hebben op 16 april deze themabijeenkomst, georganiseerd door de voorbereidingsgroep Platform Kerckebosch/Hogen Dennen, bijgewoond.

Het platform KB/HD is in 2014 opgericht met als doel om meer afstemming en samenwerking te bereiken ten gunste van de jeugd in onze wijk. Gastspreker Marian van der Klein van het Verwey-Jonker Instituut gaf met praktijkvoorbeelden aan hoe we met elkaar kunnen bijdragen aan een wijk waar kinderen en jongeren prettig kunnen opgroeien en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen.

Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van workshops, waarin gewerkt werd naar een praktische invulling voor Kerckebosch en Hoge Dennen. We hebben gekeken naar wat er specifiek leeft in onze wijk. Zo was er bijvoorbeeld een idee voor een echte speeltuin. De bedoeling is dat deze bijeenkomst een vervolg krijgt.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen...



## Uit den ouden doosch

### Huizen vertellen

In deze nieuwsbrief willen we graag telkens een huis aan het woord laten. Vooral bewoners die al langer in de wijk wonen, beschikken vaak over interessante informatie over vroeger tijden. De aftrap wordt gedaan door Arnhemse Bovenweg 13.

### Arnhemse Bovenweg 13

Toen wij het pand veertig jaar geleden kochten, moesten we 63.000 Gulden (ca. 25.000 Euro) neertellen. Een groot bedrag voor een student die nog moest afstuderen, maar voor een hypotheekbank was een aankomend ingenieur in die tijd een solide investering voor een bank. De prijs was relatief laag omdat er een plezierig addertje onder het gras zat. In het achterhuis woonde de 76 jarige juffrouw Feil, ofwel tante zus, die het recht had er te wonen tot ze niet meer wilde of niet meer kon. We dachten aanvankelijk dat het een minpuntje van het huis was, maar het was een pluspunt, maar daarover later.

Het huis stamt uit andere tijden. Het moet ergens gebouwd zijn in de achttiende eeuw. De familie Feil kwam er volgens tante Zus in 1868 wonen en toen bestond het al.



Achterhuis 19<sup>e</sup> eeuw



Achterhuis nu

In het achterhuis hangt nog steeds een schilderijtje (zie foto) dat volgens tante zus in 1974 al meer dan 100 jaar oud was, dus van midden negentiende eeuw. Het laat de achterkant van de deel (de werkruinte van de boerderij) zien met links het varkenshok en rechts de pomp.

De deel werd in 1970 door de familie Feil verbouwd tot ouderwoning. De zus van tante Zus was overleden en het geheel werd doorverkocht met recht van bewoning.

Het zat ongeveer zo.

Nummer 13 was de woning die behoorde bij het agrarisch bedrijfje dat nu tuinderij van Ee is. In het kader van een erfenis moest er gesplitst worden. Vader Feil liet de twee-onder-een-kap bouwen waarvan de rechterhelft (17) de tuinderswoning werd. Hierin woonde de kortgeleden overleden Rinus van Ee. Het linkerdeel (15a) werd verkocht.

Een van de zonen ging wonen in het aangebouwde rechterdeel van de oorspronkelijke tuinderswoning, nummer 13. De rechterhelft werd nummer 15 en daarom is vermoedelijk de linker woning ernaast 15a geworden. Deze zoon trouwde met tante Riek, die weduwe was toen wij het huis betrokken. Tante Zus en haar zus betrokken de oorspronkelijke tuinderswoning en exploiteerden daar een pension tot het overlijden van de zus



# Nieuwsbrief Bewonersvereniging Hogedennen



Huis anno 1940



Huis toe we het kochten in 1974



Huis anno 2015

*Overigens had het huis, toen tante zus nog kind was, een zadelkap. De gebroken kap is er omstreeks 1910 opgezet. Tijdens de verbouwing woonde de familie in een schuurtje voor het huis dat een ruïne was in 1974 en kort daarna door ons werd afgebroken. Vermoedelijk is het voorhuis in 1910 gesplitst. Nu is het voorhuis weer een geheel.*

De toenmalige tuinder Feil had diverse kinderen waarvan Jaap de tuinderij overnam. Broer Dick was chemisch technoloog en werd een van de eerste hoogleraren aan de Universiteit Twente. Dan was er nog een tweeling, Riny en Henny. Jaap Feil en zijn vrouw Lenie woonden na verkoop van de tuinderij in 1977 in Groningen waar zij enkele maanden geleden, enkele dagen na elkaar, zijn overleden.

## Tante Zus

Tante Zus is nooit getrouwd en stond er dan ook op om juffrouw Feil genoemd te worden.

Een van haar grote twijfels, toen wij er veertig jaar geleden kwamen wonen, was of wij als jong stel wel netje getrouwd waren. Neen dus, maar zij heeft het nooit expliciet gevraagd. Zij is het te weten gekomen toen ik op een ochtend bij haar op de deur klopte en haar meldde dat wij vandaag gingen trouwen met de vraag of zij zin had om mee te gaan. Zonder een krimp te geven zei ze ja en ze heeft een fantastische dag gehad.

Toen onze zoon Ronald werd geboren ontdekten we pas wat voor zegen tante zus in het achterhuis was. Enkele geneugten: We hadden nooit oppas nodig als we uitgingen. Onze sokken werden gestopt. Elk jaar maakte ze jam en sapjes van alle fruit en bessen uit de tuin. Zelfs van pyrusappels. We aten mee uit haar moestuin met alle traditionele groenten zoals zuring en schorseneren.

En zij vertelde prachtige verhalen uit een wereld die voor ons net zo ver was als de maan. Toen tante Zus jong was naaide ze voor de adellijke families in de buurt. De Arnhemse Bovenweg was een zandpad. De arts kwam langs in een koets met paarden. Eens per jaar werd een varken geslacht en ingemaakt. Tante Zus kreeg diverse huwelijksaanzoeken, maar was te verlegen om erop in te gaan. Het huisje stond er eenzaam en alleen. Hoge Dennen bestond niet en op de Julianalaan (Klein Siberië) stond een handjevol huizen.

Waar we spijt van hebben is dat we niet een bandrecorder aangezet hebben als ze vertelde. Dan hadden we er een boek over kunnen schrijven. We hadden bijvoorbeeld kunnen uitleggen hoe iemand zonder geld kan leven. Tante Zus naaide haar eigen kleren en at slechts uit haar moestuin. Haar AOW uitkering gebruikte ze nauwelijks. Ze overleed in 1990.

Wij voelen ons een beetje lid van de familie Feil en hebben nog steeds contact met de kinderen van Jaap en Leny



Arnhemse Bovenweg anno 1923